

# NIEUWSBRIEF

1 maart 2021  
Jaargang 8, nr. 2



Wijkcentrum  
*Over-Noord*

Vormgeving en  
uitvoering  
Nel Hartmann

Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4, 3621 HH Breukelen  
[www.over-noord.nl](http://www.over-noord.nl) [overnoord@gmail.com](mailto:overnoord@gmail.com),

## Klassieke muziek

Door corona mogen er nog steeds geen activiteiten plaatsvinden in het Wijkcentrum. Daarom zijn wij op zoek naar activiteiten die wel kunnen. Zo doet Peter Roovers

“Klassieke Muziek op Afstand”.

U kunt hier vanuit uw veilige huis naar luisteren. Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar

[secretariaatovernoord@outlook.com](mailto:secretariaatovernoord@outlook.com)



### Inhoud:

*Klassieke muziek* 1

*Boeken bespreken* 1

2

*Samen tegen*

*eenzaamheid* 2

## Boeken bespreken

In ons Wijkcentrum werd regelmatig het boek-bespreken gehouden. Een activiteit die ook in een andere vorm kan plaatsvinden. Juist in deze coronatijd leest men wat af. Daarom is het leuk als u een mooi inspirerend boek heeft gelezen dit te delen met andere mensen. Schrijf een kort verslagje over het boek en mail dit aan [secretariaatovernoord@outlook.com](mailto:secretariaatovernoord@outlook.com).

Wij nemen het dan op in een volgende nieuwsbrief zodat anderen geïnspireerd worden om het boek ook te lezen.

Het bestuur trapt af met een eerste boek:



PHILIP SNIJDER

ROMAN atlas contact

Bezoek ook onze  
website!

Ga naar:

[www.overnoord.nl](http://www.overnoord.nl)

Philip Snijder schreef al eerder boeken over zijn jeugd die hij doorbracht op het sombere, benauwende en armoedige Bickerseiland in Amsterdam. Zijn familie woont daar hutje-mutje op elkaar en gaat zodra er iets aan de hand is als een kluitje in de woonkamer van opa en opoe zitten en door elkaar kwaken. Het is de enige plek waar de talrijke familie beschikking heeft over een telefoon. Zodoende kan iedereen zijn bijdrage aan het telefoongesprek leveren. Deze autobiografische roman gaat vooral over zijn moeder, aan wie de hoofdpersoon, 16 jaar, nogal een hekel heeft. Niet zomaar een hekel, nee, een enorme hekel en dat krijgen we er behoorlijk ingeramd. Het enige warme moment herinnert de ik-persoon zich als het kwartiertje dat zijn moeder voor hem op bed haar volle repertoire smartlappen

zong en ze samen wegsmolten in hevige gevoelens. Maar nu kan ze niet veel goed doen. De jongen zit als enige bewoner van Bickerseiland op de middelbare school en voelt zich hoogverheven. Hij schaamt zich gek voor zijn ordinaire domme familie, zoals een puber dat kan doen en zo ook over zijn moeder te keer gaat. En dan, als de hele familie weer bij opoe zit is er iets aan de hand dat nooit eerder is vertoond. Moeder is al meer dan een dag weg. Is ze er vandoor gegaan? Een nieuwe geliefde? Speculaties vliegen in het rond. Uiteindelijk gaat de telefoon. Moeder! Alleen tante Mijntje krijgt haar te spreken. Zij is moeders vertrouweling. Zo rommelt het een paar dagen door. Tenslotte vraagt moeder de zoon te spreken als uitverkorene.

Hij moet haar bezoeken zonder dat de anderen daarvan iets merken. Het blijkt dat zijn moeder een geheim stuk in haar leven heeft, waarvan hij geacht wordt meer te begrijpen dan de rest van de familie omdat hij als enige van de familie heeft doorgeleerd. Snijder schrijft messcherp. Hij weet feilloos het ongemak en de schaamte van de schooljongen weer te geven. Zelfs zó dat je als lezer dat ongemak ook voelt jeuken. Hij gebruikt veel ingewikkelde constructies om het pijnlijker of humoristischer te maken. Mooie verhalen uit het leven van de jongen komen voorbij en het geheim uit moeders leven blijkt inderdaad een geheel andere kijk op haar te geven. Kortom een intrigerend boek, waarin het voelt of je een nog niet ontdekte volksstam beschreven ziet waarbij allerlei emoties en gevoelens voorkomen die wij ook kennen. Een boek dat je lang zal bij blijven.

Wie volgt ?????

## Oproep drone campagne tegen eenzaamheid Breukelen vanuit Stichting Welzijn Stichtse Vecht in samenwerking met Gerhard Hof

Misschien hoort u het om u heen of merkt u het soms ook bij uzelf. Vele mensen zitten op dit moment niet lekker in hun vel. Er is veel eenzaamheid. Bezoek; even gezellig wat drinken met elkaar is al lange tijd niet meer zo vanzelfsprekend. Daar komt bij dat veel reguliere activiteiten van allerlei verenigingen en clubs stilliggen. Dit heeft veel impact op het dagelijks leven van mensen, zowel fysiek als mentaal.

In de media is er dan ook volop aandacht voor het thema "bestrijden van eenzaamheid". Welzijn Stichtse Vecht heeft een website [www.samentegeneenzaamheidsv.nl](http://www.samentegeneenzaamheidsv.nl) waarin zij aandacht besteedt aan eenzaamheid. U kunt hen ook volgen en liken op facebook [#samentegeneenzaamheidsv](https://www.facebook.com/samentegeneenzaamheidsv).

Met de dronecampagne "Breukelen spreek je uit!" wil Stichting Welzijn Stichtse Vecht de eenzaamheid bestrijden. Daarom maken zij maandelijks een filmpje waarin inwoners van Stichtse Vecht hun mooiste boodschappen en wensen tegen eenzaamheid kunnen uitspreken. Daarom roept Stichting Welzijn Stichtse Vecht u op om uw mooiste, leukste, ontroerendste boodschap tegen eenzaamheid of speciaal voor iemand die zich nu eenzaam voelt te mailen. Het kan ook gaan over uw vrijwilligerswerk en wat u daarmee doet om eenzaamheid voor iemand beter te maken. Uit alle boodschappen die binnenkomen, wordt in samenwerking met Gerhard Hof één boodschap gekozen die gefilmd wordt door een drone

(vliegtuigje met camera). De bedoeling is dan dat u uw eigen boodschap en het verhaal erachter toelicht. Dit filmpje wordt dan verspreid.

Durft u het aan? Mail uw boodschap of wat u wilt vertellen naar [info@samentegeneenzaamheidsv.nl](mailto:info@samentegeneenzaamheidsv.nl) en wie weet pikken zij uw boodschap eruit!

